

## Η Τρελή Αποκριά

Να παιδιά το καρναβάλι να η τρελή αποκριά  
Στο χορό μικροί μεγάλοι νέοι γέροι και παιδιά

Μαγισσες και μπαλαρίνες καουμπόου και ζορό  
Κομφετί και σαρπαντίνες γλέντι και τρελό χορό

Πόλκα βαλς και ταραντέλα μύρια χρώματα τρελά  
Ρούχα μάσκες και καπέλα γέλιο κέφι και χαρά

*Ραμπαπα ραμπαπα ραμπα ραμπα ραμπαπα  
Ραμπαπα ραμπαπα ραμπα ραμπα πα*





## Ο Χαραλάμπης

Έλα βρε Χαραλάμπη, να σε παντρέψουμε,  
να φάμε και να πιούμε και να χορέψουμε. \*2

*Δεν την θέλω! Θα την πάρεις!*  
*άλλα λόγια λέτε, βρε παιδιά,*  
*τι καμώματά 'ναι τούτα με το ζόρι παντρεία! \* 2*

Αφήσατε τα λόγια και τα μοιρολόγια,  
ο γέρο Χαραλάμπης δεν θέλει παντρεία. \*2

*Δεν την θέλω! Θα την πάρεις!*  
*άλλα λόγια λέτε, βρε παιδιά,*  
*τι καμώματά 'ναι τούτα με το ζόρι παντρεία! \* 2*

Το νου σου, Χαραλάμπη, μίλα πιο λογικά  
και θα σε καταφέρω να βάλεις τα χαλκά. \*2



## Στης ακρίβειας τον καιρό

Στης ακρί-αιντε βρε-

Στης ακρίβειας τον καιρό

Στης ακρίβειας τον καιρό επαντρεύτηκα και γω

και μου δώ-αιντε βρε

Και μου δώσαν μια γυναίκα

Και μου δώσαν μια γυναίκα που 'τρωγε για πέντε δέκα.

Πρώτο βρά-δυ που την πήρα έφαγε μια προβατίνα

και το δεύ-τερο το βράδυ προβατίνα και γελάδι.

- ***Βρε γυναί-κα 'κονομία τώρα που 'ναι δυστυχία.***

- Άντρα μου- θέλω φουστάνι γύρω-γύρω με γαιϊτάνι,

άντρα μου- θέλω καπέλο γύρω-γύρω με το βέλο,

άντρα μου- θέλω γοβάκια γύρω-γύρω με φιογκάκια,



## Παντρεύουνε τον κάβουρα

Παντρεύουνε τον κάβουρα ω ω ω  
και του δίνουν τη χελώνα  
ντράγκα-ντρούγκα τά 'ργανα, ωρέ τά 'ργανα.

καλέσαν και τον πόντικα τα συμβόλαια να γράψει  
καλέσαν το σκαντζόχοιρο γιέμ τα στέφανα ν' αλλάξει  
καλέσαν και το τζιτζικα για να παίξει το βιολί του  
καλέσαν και το γαΐδαρο για να πάει να τραγουδήσει  
καλέσαν και το μέρμηγκα τα προικιά να κουβαλήσει  
καλέσαν και την αλεπού γιέμ τις κότρες να μαδήσει  
καλέσαν και το βάτραχο το νερό να κουβαλήσει.

## Τρεις σπανοί από την Πόλη

Έρθαν τρεις σπανοί απ' την Πόλη  
πέντε τρίχες είχαν όλοι

Έρθε κι έ- μπρε μπρε μπρε-  
Έρθε κι ένας Τηνιακός

Έρθε κι ένας Τηνιακός  
πέντε τρίχες μοναχός

Βρε καλώς μπρε μπρε μπρε  
Βρε καλώς τον πολυγένη

Βρε καλώς τον πολυγένη  
κι από πούθε κατεβαίνεις

Απ' τη Πό- μπρε μπρε μπρε-  
Απ' τη Πόλη κατεβαίνω

Απ' τη Πόλη κατεβαίνω  
και στη Βενετιά πηγαίνω

Πάω ν' α-μπρε μπρε μπρε  
Πάω ν' αγοράσω κτένια

Πάω ν' αγοράσω κτένια  
γιατί μ' έφαγαν τα γένια

El cafe

Α όρα κι εστάμος σολος  
α όρα κιε νάδιε νος βε  
αρρίμπα λα καφετέρα ,  
λα καφετέρα κον ελ καφέ

Καφέ καφέ,  
καφέ κον λέτσε καφέ  
τσοκολάτε κομέδια λούνα  
λε γούστα ουστεδ,  
λε γούστα ουστεδ

**Τσοκολά-α-α-α-τε  
α ι καφέ .....**

Τις τσίχλες τις έχω κόψει  
Τις πίτσες και το παρφέ  
Μα θέλω την καφετιέρα,  
Την καφετιέρα με τον καφέ!

Καφέ, καφέ, καφέ με γάλα,  
καφέ  
Σοκολάτα, κακάο, κρέμα  
Μα πιο πολύ,  
Ζεστό καφέ!

Σοκολάτα, Άι καφέ!  
(Οστινάτο)

Γκοφρέτες σπανίως τρώω,  
Τσιπς, χάμπουγκερ, τόστ ποτέ!  
Μα θέλω την καφετιέρα,  
Την καφετιέρα με τον καφέ!

Καφέ, καφέ, καφέ με γάλα,  
καφέ  
Σοκολάτα, κακάο, κρέμα  
Μα πιο πολύ,  
Ζεστό καφέ!

## **Μπάλα με χίλια χρώματα**

**Μπάλα με χίλια χρώματα ας είναι η αυλή μας**

**λογιών λογιών αρώματα ας έχει το φιλί μας**

**ο ένας στου άλλου την αυλή να λέμε καλημέρα**

**να μοιραστούμε την ζωή κι είναι η ζωή μια μέρα**

**κουβάρι να γινόμαστε μπλεγμένο μπερδεμένο**

**και να ξετυλιγόμαστε σε κόσμο αλλαγμένο**

**ο ένας στου άλλου την αυλή να λέμε καλημέρα**

**να μοιραστούμε την ζωή κι είναι η ζωή μια μέρα**

**ανάκατα τα χρώματα όπως και τα λουλούδια**

**ανάκατα στο στόμα μας όλα μας τα τραγούδια**

**ο ένας στου άλλου την αυλή να λέμε καλημέρα**

**να μοιραστούμε την ζωή κι είναι η ζωή μια μέρα**